

# Η Ανθρώπινη Εξέλιξη στη «Μυστική Δοξασία»



**Το κείμενο που ακολουθεί είναι βασισμένο σε σημειώσεις από μια ομιλία η οποία δόθηκε στα γραφεία του United Lodge of Theosophists του Λονδίνου.**

Αν και ο τίτλος που επιλέχθηκε είναι, “Η Ανθρώπινη Εξέλιξη στη Μυστική Δοξασία”, θα μπορούσε επίσης να ονομαστεί και ως “Το Μεγάλο Ταξίδι” διότι πρόκειται για έναν από τους ορισμούς που οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Σοφίας χρησιμοποίησαν για να αναφερθούν στον εξελικτικό αυτόν κύκλο στον οποίο την παρούσα περίοδο συμμετέχουμε – την περίοδο του 4<sup>ου</sup> Γύρου επάνω σ’ αυτή την σφαίρα.

Ας δούμε όμως τί λέει «Η Φωνή της Σιγής» μέσα από τις σελίδες 37-38:

«Στο “Μεγάλο Ταξίδι” – [“Μεγάλο Ταξίδι”, ή αλλιώς, ο πλήρως ολοκληρωμένος κύκλος των υπάρξεων σε έναν Γύρο] – αιτίες σπέρνονται κάθε ώρα, κουβαλώντας η καθεμιά τους καρπούς των αποτελεσμάτων τους, αφού η άκαμπτη Δικαιοσύνη είναι αυτή που κυβερνά τον Κόσμο. Με την ισχυρή σάρωση της αλάνθαστης δράσης φέρνει στους θνητούς ζωές ευτυχίας ή δυστυχίας, τον καρμικό απόγονο όλων των προηγούμενων σκέψεων και πράξεών μας. Πάρε τότε όσα περισσότερο σου αναλογούν, Ω εσύ με την υπομονετική καρδιά. Έχε θάρρος και να είσαι ικανοποιημένος με όσα φέρνει η μοίρα. Τέτοιο είναι το δικό σου Κάρμα, το Κάρμα του κύκλου των γεννήσεών σου, το πεπρωμένο εκείνων οι οποίοι, μέσα στον πόνο και τη θλίψη τους,

γεννιούνται μαζί με εσένα, με πανηγύρια και θρήνους από ζωή σε ζωή, αλυσοδεμένοι στις δικές σου προγενέστερες πράξεις. Να πράττεις του λόγου σου γι' αυτούς "τη σήμερα", [εννοώντας σε αυτή την ενσάρκωση], και αυτοί θα πράξουν για σένα "την επαύριον" [εννοώντας την επόμενη ή μεταγενέστερη ενσάρκωση.] "Από τη φύτρα της Απάρνησης του Εαυτού, είναι που ξεπροβάλλει ο γλυκός καρπός της τελικής Απελευθέρωσης"».

Μέσα στα επόμενα λεπτά της ομιλίας μας θα ανακαλύψουμε κάποιες από τις πλέον ενδιαφέρουσες και σημαντικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικές με τις Ρίζες-Φυλές της Θεοσοφικής διδασκαλίας, όπως αυτές των Ατλάντιων και των Λεμουρίων που προηγήθηκαν αυτών. Είναι επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας, ότι όλοι αυτοί οι Ατλάντιοι, οι Λεμούριοι, και ούτω καθεξής, δεν ήταν κάποιοι άλλοι... είμασταν εμείς οι ίδιοι, σε κάποιες από τις ενσαρκώσεις μας στο πολύ μακρινό παρελθόν.

Η Ε.Π.Μπλαβάτσκι δίνει έμφαση στο γεγονός αυτό, δηλώνοντας στη σελίδα 146 του 2<sup>ου</sup> τόμου της Μυστικής Δοξασίας, τα εξής:

*«Αυτό είναι σαφές: η Ανθρωπότητα του Πρώτου Μανβαντάρρα ( Manvantara) είναι εκείνη του έβδομου και όλων των ενδιάμεσων. Το ανθρώπινο γένος της Πρώτης Ρίζας-Φυλής είναι το ανθρώπινο γένος της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, κλπ. Μέχρι και την τελευταία σχηματίζει μια κυκλική και αδιάκοπη επανεσάρκωση των Μονάδων οι οποίες ανήκουν στους Ντυάνι Τσοχάν (Dhyani Chohans) της δικής μας Πλανητικής αλύσου».*

Πράγματι, λοιπόν, είναι το δικό σας αλλά και το δικό μας μεγάλο ταξίδι. Το μεγάλο ταξίδι της ΜΙΑΣ Ανθρώπινης Φυλής, της ΜΙΑΣ Ανθρώπινης Οικογένειας, το οποίο αποκτά έκφραση, εμπειρία, και εξέλιξη μέσα από έναν κύκλο πολυάριθμων διαφορετικών, όμως προσωρινών, Ριζών-Φυλών μαζί με τις υποφυλές τους.

«Η Μυστική Δοξασία» είναι το όνομα του μνημειώδους και πλέον σημαντικότερου βιβλίου της Ε.Π.Μπλαβάτσκι, όπως επίσης και η αντίστοιχη ονομασία στα Αγγλικά του Σανσκριτικού όρου Γκούπτα Βίντσα ("Gurpa Vidya") που σημαίνει τη Μυστική Γνώση, την Ιερή Επιστήμη, την Εσωτερική Σοφία ή απλά – τη Μυστική Δοξασία. Και λέγεται ότι προς το τέλος του 19<sup>ου</sup> αιώνα, ορισμένοι Άντεπτ ή Μαχάτμα μιας κρυφής Εσωτερικής Αδελφότητας πέραν των Ιμαλαΐων, έθεσαν στη διάθεση της ανθρωπότητας – στο βιβλίο αυτό αλλά και σε άλλα – τόση από τη Γνώση όση μας επιτρέπεται να έχουμε και να γνωρίζουμε στο σημείο που βρισκόμαστε του Μεγάλου Ταξιδιού μας.

«Η Μυστική Δοξασία» προχωρά από τα γενικά προς τα ιδιαίτερα, όπως κάνει κάθε αληθινή Εσωτερική Φιλοσοφία, και έτσι ο 1<sup>ος</sup> τόμος ονομάζεται "Κοσμογένεση" και πραγματεύεται την καταγωγή, τη γέννηση, και την εξέλιξη του Σύμπαντος, του Κόσμου, του Ηλιακού Συστήματος, και του δικού μας πλανήτη. Ο 2<sup>ος</sup> τόμος, ο οποίος ονομάζεται "Ανθρωπογένεση", παρουσιάζει τις απόκρυφες διδασκαλίες της

Ανατολής σχετικά με την καταγωγή, τη γέννηση, και την εξέλιξη της δικής μας ιδιαίτερα ανθρωπότητας.<sup>1</sup>

Καθώς οι περισσότερες από τις πληροφορίες που θα εξετάσουμε εδώ πηγάζουν από τον 2<sup>ο</sup> τόμο, θεωρήσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε με τις Τρεις Θεμελιώδεις Προτάσεις.

Ο 1<sup>ος</sup> τόμος αρχίζει με Τρεις Θεμελιώδεις Προτάσεις τις οποίες ορισμένοι έχουν συνοψίσει ως “ΘΕΟΤΗΤΑ-ΝΟΜΟΣ-ΟΝ”.

Η 1<sup>η</sup> Πρόταση είναι η ΜΙΑ Απόλυτη Άπειρη Πανταχού Παρούσα Αιώνια Θεία ΑΡΧΗ...

Η 2<sup>η</sup> Πρόταση είναι ο νόμος της περιοδικότητας ή κυκλικός νόμος, η κυκλική εμφάνιση και εξαφάνιση του Σύμπαντος και όλων όσων βρίσκονται μέσα του, κύκλοι μέσα σε κύκλους, όλα όσα βρίσκονται εντός του μεγάλου κύκλου της Συμπαντικής ζωής...

Και η 3<sup>η</sup> Πρόταση είναι η τρέχουσα προοδευτική εσωτερική εξέλιξη όλης της ζωής, και το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή διέπεται για κάθε ύπαρξη και για κάθε οντότητα από τον Νόμο του Κάρμα και της επανενσάρκωσης, ή της επαν-ενσωμάτωσης.

Ο 2<sup>ος</sup> τόμος αρχίζει παρουσιάζοντας τρεις περαιτέρω Προτάσεις. Με τα λόγια της Ε.Π.Μπλαβάτσκι:

«Όσον αφορά την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους, η Μυστική Δοξασία αξιώνει τρεις νέες προτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε άμεση αντιπαράθεση με τη σύγχρονη επιστήμη, όπως επίσης και με τα τρέχοντα θρησκευτικά δόγματα: διδάσκει

(α) την ταυτόχρονη εξέλιξη 7 ανθρώπινων ομάδων επάνω σε 7 διαφορετικά τμήματα του πλανήτη μας,

(β) τη γέννηση του αστρικού, πριν από το φυσικό σώμα: με το προηγούμενο να αποτελεί το πρότυπο για το τελευταίο, και

(γ) ο άνθρωπος, σε αυτόν τον Γύρο, προηγήθηκε κάθε θηλαστικού του ζωικού βασιλείου, ακόμη και από τα ανθρωποειδή».

Με τον όρο “Ανθρωποειδή” εννοούμε τους πιθήκους, και το ζήτημα αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα από το σύνολο της «Μυστικής Δοξασίας»..., ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν κατάγεται από τους πιθήκους, αλλά οι πίθηκοι κατάγονται από τον άνθρωπο.

Προκειμένου να δώσουμε μια καλύτερη εξήγηση γύρω από όρους τέτοιους όπως “γύροι”, “άλυσοι”, και “σφαίρες” – η Θεοσοφία εξηγεί ότι κάθε γνωστός πλανήτης – όπως η Γη, ο Άρης, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Κρόνος, ο Δίας κλπ. – είναι στην

---

<sup>1</sup> Στην ελληνική έκδοση της Μυστικής Δοξασίας, εκδόσεις «Πνευματικός Ήλιος», η Κοσμογένεση είναι σε 2 τόμους (I και II) και η Ανθρωπογένεση επίσης σε 2 τόμους (III και IV).

πραγματικότητα ένα 7πλό σύστημα που αποτελείται από 7 σφαίρες, όμως σε καθένα από τα 7 σχήματα μόνο μία από αυτές τις σφαίρες βρίσκεται στο φυσικό πεδίο της ύλης. Οι υπόλοιπες 6 σφαίρες δεν είναι φυσικές αλλά υφίστανται σε στενή και αδιαχώριστη παράπλευρη συνάρτηση μαζί της, για λόγους εξυπηρέτησης της προοδευτικής εξέλιξης.

Οι υπάρξεις κάθε πλανήτη – και η Θεοσοφία λέει ότι κάθε πλανήτης έχει τις δικές του υπάρξεις – περνούν όλες μαζί από σφαίρα σε σφαίρα της δικής τους πλανητικής αλύσου, μέσα από μια εξαιρετικά αργή και σταδιακή, αλλά παρόλα αυτά, προσδιορισμένη και κυκλική διαδικασία εσωτερικής εκδίπλωσης και προόδου. Και συνεχίζουν κυκλικά γύρω από όλη την αλυσό των σφαιρών 7 φορές, και αυτό ονομάζεται 7 Γύροι.

Στη δική μας περίπτωση η εξέλιξη είναι ήδη ενεργή και συνεχίζεται επάνω στην φυσική σφαίρα της δικής μας Γήινης Αλύσου έτσι ώστε η όραση, και γενικά οι αισθητήριες αντιλήψεις μας, να περιορίζονται μόνο στο φυσικό πεδίο της ύλης, πράγμα που εξηγεί τον λόγο για τον οποίο προς το παρόν βλέπουμε μόνο τις φυσικές υλικές σφαίρες των υπόλοιπων πλανητικών αλύσεων. Μπορούμε, για παράδειγμα, να ταξιδέψουμε στον φυσικό πλανήτη Άρη και να διαπιστώσουμε ότι εκεί δεν υπάρχουν όντα, καμιά αληθινή δραστηριότητα ή σημαντικές ενδείξεις ζωής. Και παρότι η «Μυστική Δοξασία» γράφτηκε πριν ο άνθρωπος ταξιδέψει στο διάστημα, η Ε.Π.Μ. μας λέει ότι έτσι έχουν τα πράγματα, εξηγώντας μας παράλληλα ότι ο φυσικός πλανήτης Άρης βρίσκεται επί του παρόντος σε μια κατάσταση Πραλάγια (Pralaya) μικρότερου μεγέθους ή αλλιώς προσωρινής Πραλάγια, όμως εντελώς παρατεταμένης απραξίας, διότι το εξελικτικό κύμα έχει ήδη περάσει σε μια από τις μη-φυσικές σφαίρες της αλύσου του Άρη.

Στη δική μας περίπτωση, όμως, ο πλανήτης μας είναι η 4<sup>η</sup> σφαίρα, η φυσική, της Γήινης Αλύσου, και ο 4<sup>ος</sup> Γύρος αποτελούμενος από 7 Γύρους συνολικά, είναι ήδη υπό εξέλιξη. Μπορεί όμως να αναρωτηθούμε, *“Πώς εξαρχής η ανθρωπότητα έφτασε ως εδώ; Από πού ήρθαμε ώστε να καταλήξουμε εδώ που είμαστε; Πώς η ανθρώπινη φυλή ήρθε σε ύπαρξη πάνω σε αυτή την 4<sup>η</sup> σφαίρα, στην αρχή του 4<sup>ου</sup> Γύρου... και πότε ξεκίνησε σε πρώτη φάση;”*.

Αυτή η Γη είναι το τέκνο – και, κατά μια έννοια, η επανενσάρκωση – της Σελήνης. Πριν η Γη αυτή έρθει σε ύπαρξη, η δική μας ανθρώπινη οικογένεια εξελισσόταν μέσα από τα διάφορα Βασίλεια της Φύσης πάνω σε μια άλλη πλανητική αλυσό, η οποία ήταν ζωντανή, δυναμική και δραστήρια... και τότε ήρθε στο τέλος του Κύκλου της Ζωής της, και μια προς μια οι 7 σφαίρες της έσβησαν – όπως ακριβώς σβήνει μια λάμπα – στέλνοντας τις αρχές και τις ενέργειές τους σε ένα άλλο σημείο στο διάστημα το οποίο τελικά είχε ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό μιας νέας πλανητικής αλύσου, που διαδέχτηκε την παλιά. Η νέα αυτή αλυσός είναι η Γη μας και η παλιά είναι η Σελήνη μας – η Σεληνιακή Άλυσος – η οποία είναι πλέον ένα πτώμα που σταδιακά συρρικνώνεται, και που τελικά θα εξαφανιστεί και θα διαλυθεί ολοκληρωτικά.

Η Γη προοριζόταν να κατοικηθεί από τα όντα του γονέα της – της Σελήνης. Το πότε αυτό συνέβη, δεν το γνωρίζουμε. Οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν, όμως η «Μυστική Δοξασία» δηλώνει ότι είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί στο να δώσουν προς τα έξω ακόμη και ακριβείς ημερομηνίες και χρονολογίες για τις πρώτες δυο Ρίζες-Φυλές. Σίγουρα όμως αυτό συνέβη πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Το πώς αυτό συνέβη και το πού συνέβη δεν το γνωρίζουμε, και είναι ένα ζήτημα εξαιρετικού ενδιαφέροντος.

Όταν οι συνθήκες έγιναν κατάλληλες, τα πλέον εξελιγμένα και ανώτατα όντα που ζούσαν επάνω στη Σελήνη – και τα οποία ονομάζονται Σεληνιακοί Πίτρι (Lunar Pitris) ή Μπαρισάντ Πίτρι (Barhishad Pitris) - Σεληνιακοί Πατέρες ή Σεληνιακοί Προπάτορες – κλήθηκαν από τα ανώτερα αγγελικά όντα, τους Ντυάνι Τσοχάν (Dhyan Chohans), ώστε να διακόψουν την κυκλική τους ανάπαυση και να κατευθυνθούν ως 7 ομάδες, “7 πλήθη”, σε 7 διαφορετικές ζώνες “του μυστηριώδους και ιερού αυτού τόπου” ο οποίος έμελε να καταστεί “το λίκνο του πρώτου ανθρώπου”..., ενός τόπου ο οποίος αναφέρεται ως “η Ακατάστρεφτη Ιερή Χώρα” και ως “η αιώνια κεντρική Χώρα”... κάπου στην κεντρική περιοχή του Βορείου Πόλου.

Στις σελίδες 400-401 του 2<sup>ου</sup> τόμου της «Μυστικής Δοξασίας» μπορεί κανείς να διαβάσει ότι στην αρχή του 4<sup>ου</sup> Γύρου επάνω στη σφαίρα μας, όλη η Γη καλυπτόταν από χλιαρά νερά εκτός από τον Βόρειο Πόλο. Αυτή ήταν η μόνη στεγνή στεριά εκείνη την εποχή και το πλέον κατοικήσιμο μέρος. Ήταν πολύ αργότερα που καλύφθηκε από πυκνές μάζες πάγου. Στην πραγματικότητα ο Βόρειος Πόλος είναι το Άτμα της σφαίρας μας, και σε ένα Εσωτερικό Σχόλιο περιγράφεται ως η “Κεφαλή” της Μητέρας Γης, ενώ ο Νότιος Πόλος είναι τα πόδια της, τα Ιμαλάια η ζώνη της, και η καρδιά της Γης “*χτυπά κάτω από τα πόδια της ιερής Σαμπάλα (Shambalah)*”. Στις 7, λοιπόν, ζώνες της Ακατάστρεφτης Ιερής Χώρας που στεφανώνει τον Βόρειο Πόλο, ήταν που η 1<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή, η πρώτη ανθρωπότητα, γεννήθηκε και ήρθε σε ύπαρξη. Τη Φυλή αυτή η Θεοσοφία την ορίζει ως “Πολική Ρίζα-Φυλή”.

Οι Σεληνιακοί Πίτρι, η φύση των οποίων ήταν αιθερική ή αστρική, έπρεπε να προβάλουν – να ενσταλάξουν – από τους εαυτούς τους αιθέριες αστρικές μορφές. Καθώς οι Σεληνιακοί Πίτρι ήταν χωρίς οστά και χωρίς φυσική μορφή, έτσι ήταν και οι απόγονοί τους, οι οποίοι, όπως περιγράφεται, είχαν σκιώδεις, γιγάντιες, και πιθηκοειδείς μορφές. Πρέπει να θυμόμαστε ότι και η ίδια η Γη δεν ήταν ολοκληρωτικά φυσική, στέρεη, και κατάλληλα υλική εκείνες τις ημέρες, και τα ανθρώπινα όντα δεν είχαν ολοκληρωθεί παρά μόνο σε κάποιο βαθμό και μάλιστα στην 4<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή, την Ατλάντια. Ο άνθρωπος δεν ανέπτυξε το οποιοδήποτε είδος οστών, τουλάχιστον μέχρι την 3<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή, τη Λεμούρια.

Να γιατί – αναφορικά με τους δεινόσαυρους και άλλα τέτοια ζώα τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν στη Λεμούρια Εποχή, και από αιθέρια και χωρίς οστά έγιναν στέρεα και φυσικά – ο Ου.Κ.Τζατζ στο βιβλίο του «Απόηχοι της Ανατολής» («Echoes from The Orient»), σελ. 42-43, λέει τα εξής:

«Την εποχή των πελώριων προκατακλυσμιαίων ζώων – τα θεόρατα σώματα των οποίων απορροφούσαν τόση από τη συνολική ποσότητα της χονδροειδούς ύλης, όση ήταν διαθέσιμη για τη συντήρηση των σκελετών των αισθαντικών όντων – ο αστρικός άνθρωπος παρέμενε μέχρι τότε χωρίς σαρκικό περίβλημα, ανένδυτος “από δερμάτινη επικάλυψη”. Γι’ αυτό μπορούσε να συνυπάρχει στο ίδιο μέρος με εκείνα τα πελώρια πτηνά και ερπετά χωρίς φόβο. Οι τεράστιες διαστάσεις τους δεν του ενέπνεαν κανένα φόβο, και, παρά την κατανάλωσή τους σε τροφή, ο βαθμός συντήρησής του δεν μειώθηκε. Κατά συνέπεια, και λόγω της ιδιαίτερης σύστασής του, δεν άφησε το παραμικρό αποτύπωμα σε εδάφη εύπλαστα ή ιζηματογενή. Ο θάνατος του ενός αστρικού σώματος μετά του άλλου δεν άφησε κανένα απολίθωμα και κανένα σημάδι για να ξεθάψουμε παρέα με αυτά των πελώριων θηρίων και πτηνών της εποχής του... τα λείψανά του δεν μπορούσαν να εναποτεθούν σε οποιαδήποτε εδαφική διαστρωμάτωση, μέχρις ότου ανέπτυξε μια κάποια σωματική σκληρότητα. ... Ως εκ τούτου, παρότι οι σύγχρονοι ερευνητές βρίσκουν κατά καιρούς απομεινάρια ζώων, πτηνών και ερπετών μέσα σε πετρώματα, δεν συναντούν σκελετούς ανθρώπων. Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να αφήσει το οποιοδήποτε ίχνος, όταν ο ίδιος δεν μπορούσε καν να πιέσει τον εαυτό του στον πηλό ή να παγιδευτεί από τη λάβα, αλλά και την ηφαιστειακή σκόνη;».

Η 1<sup>η</sup> και 2<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή, καθώς και το πρώτο τμήμα της 3<sup>ης</sup> Ρίζας-Φυλής, στερούνταν όχι μόνο του φυσικού σώματος – με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα – αλλά στερούνταν επίσης και δυο πολύ πιο σημαντικών προσόντων, αυτών του *νου* και της *ατομικής αυτοσυνειδητότητας*. Ήταν κυριολεκτικά άνοες, αναισθητοι και ουσιαστικά *χωρίς ψυχή*. Είχαν τους φορείς τους, αλλά και Ατμάν – τον Ανώτερο ΕΑΥΤΟ, το ΕΝΑ Παγκόσμιο Πνεύμα και Θεία Ζωή, που είναι το ίδιο και το αυτό μέσα στο καθετί και στα πάντα, όμως δεν είχαν σημείο σύνδεσης ανάμεσα στα δύο. Παρότι διέθεταν ατομικούς φορείς, δεν ήταν αληθινά Άτομα με την οποιαδήποτε έννοια του όρου.

Το έργο των Σεληνιακών Πίτρι εστιαζόταν απλά στην παραγωγή της βάσης για την φυσικο-υλική, την κατώτερη δηλαδή φύση της Γήινης ανθρωπότητας. Ως προγεννήτορες της πρώτης ανθρωπότητας της σφαίρας μας, ήταν συλλογικά ο Βαϊβαβσβάτα Μάνου (ο Ριζικός Μάνου του 4<sup>ου</sup> Γύρου). Τη νοητική και εγδική φύση θα την προσέφεραν όντα ανώτερα από τους Σεληνιακούς Πίτρι – όντα τα οποία είναι γνωστά ως οι “Κύριοι της Φλόγας”, οι Ηλιακοί Πίτρι, οι Υιοί της Σοφίας.

Για τη 2<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή δεν λέγονται και πολλά στη «Μυστική Δοξασία», εκτός από το ότι με την πάροδο του χρόνου η 1<sup>η</sup> Φυλή εξελίχθηκε μέσα από τους δικούς της γόνους, οι οποίοι προέκυψαν μέσω “εκκόλαψης και διαστολής”.... αυτή η φράση χρησιμοποιείται. Αυτή ήταν η Υπερβόρεια Ρίζα-Φυλή, η οποία κατέληξε να κατοικεί στην Υπερβόρεια Ήπειρο – “τη χώρα που άπλωνε τα ακρωτήριά της προς τον νότο και προς τα δυτικά από το Βόρειο Πόλο, για να δεχτεί τη 2<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή, και περιελάμβανε όλο αυτό που τώρα είναι γνωστό ως Βόρεια Ασία”.

Καθεμία από τις Ρίζες-Φυλές δέχεται “το φως και τη ζωή της” από τον δικό της ιδιαίτερο Ντυάνι ή Πλανητικό Πνεύμα. Η Ε.Π.Μ. παραθέτει ένα Εσωτερικό Σχόλιο το οποίο λέει:

*«Η 1<sup>η</sup> γεννιέται κάτω από τον Ήλιο· η 2<sup>η</sup> κάτω από τον Brihaspati (Δίας)· η 3<sup>η</sup> (δηλ. η Λεμούρια) κάτω από τον Lohitanga (με το “πύρινο σώμα”, την Αφροδίτη ή Sukra)· η 4<sup>η</sup> (δηλ. η Ατλάντια), κάτω από τον Soma (τη Σελήνη, τη Σφαίρα μας επίσης, η 4<sup>η</sup> Σφαίρα όντας γεννημένη από τη Σελήνη) και τον Sani, Κρόνο, τον Krura-Iochana (με το κακό μάτι) και την Asita (το σκότος)· η 5<sup>η</sup> (δηλ. η Άρσα ή Ινδο-Καυκάσια, η ρίζα φυλή που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη), κάτω από τον Budha (Ερμή)»».<sup>2</sup>*

Όλα αυτά μας φέρνουν στους Λεμούριους, την 3<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή, τη γεννημένη κάτω από την επιρροή της Αφροδίτης η οποία λέγεται ότι είναι ο πλανήτης που έχει την στενότερη σχέση με τη Γη και στην οποία ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση. Ονομάζεται “το Πνεύμα Φύλακας της Γης και του Ανθρώπου”, η πρεσβύτερη αδελφή της Γης, και ο Κομιστής του Φωτός στη Γης μας, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφυσικά. Οτιδήποτε συμβαίνει πάνω στη Γη, γίνεται αισθητό από την Αφροδίτη, λέει η «Μυστική Δοξασία»· και οτιδήποτε γίνεται πάνω στην Αφροδίτη, γίνεται αισθητό από τη Γη. Οι δυο πλανήτες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους.

Δυστυχώς, η Λεμουρία και η Ατλαντίδα έγιναν κάτι σαν εμμονή από το Κίνημα της Νέας Εποχής, και ο τεράστιος όγκος της αχαλίνωτης φαντασίας και των ιδεών τύπου επιστημονικής φαντασίας που κυκλοφόρησε σχετικά με τις δυο αυτές ηπείρους, εξέτρεψε το ενδιαφέρον των ανθρώπων από τη σοβαρή και εμβριθή εξέταση της γνήσιας Θεοσοφικής διδασκαλίας.

Η «Μυστική Δοξασία» περιέχει κυριολεκτικά χιλιάδες υποστηρικτικές παραπομπές από μια μεγάλη γκάμα διαφόρων πηγών, προκειμένου να επιδείξει και να αποδείξει τουλάχιστον για την ενδεχόμενη, αν όχι την πραγματική, ορθότητα και εγκυρότητα των ασυνήθιστων και, μερικές φορές, παράδοξων δοξασιών της. Η γνήσια Θεοσοφία – αυτή της Ε.Π.Μ., του συνεργάτη της Ου.Κ.Τζατζ, και των Διδασκάλων – είναι εκείνη η Εσωτερική Διδασκαλία η οποία αποτελεί το θεμέλιο όλων των παγκόσμιων θρησκειών. Δεν ενδιαφέρεται και δεν χρειάζεται να καταφύγει σε εντυπωσιακές ψυχικές φαντασιώσεις και σε βαρύγδουπες μεγαλοστομίες όπως αυτές της Νέας Εποχής.

Έτσι, ένα ζήτημα για το οποίο θα μπορούσε να ρίξει το γάντι, είναι αυτή η αλλόκοτη προτίμηση του Κινήματος της Νέας Εποχής να παρουσιάζει τους Λεμούριους και τους Ατλάντιους σαν να είχαν λευκή ή Καυκάσια εμφάνιση, και χαρακτηριστικά παρόμοια με τα δικά μας. Οι Ατλάντιοι ήταν οι πρόγονοι των Καυκάσιων και ο πολιτισμός τους άνθισε πριν από εκατομμύρια χρόνια, ενώ ο προϊστορικός μητρικός

---

<sup>2</sup> Η Μυστική Δοξασία», Τόμος II, σελ.29

πολιτισμός των Λεμουριών είναι ακόμη παλαιότερος. Η πλειοψηφία τους είχε ελάχιστες φυσικές ομοιότητες με τον σύγχρονο άνθρωπο. Πολλοί από τους Ατλάντιους ήταν γιγάντιου μεγέθους – από 4 έως 7 μέτρα ύψος και ακόμη πιο ψηλοί, λέει η «Μυστική Δοξασία» – και οι Λεμούριοι ακόμη ψηλότεροι.

Τα περίφημα αγάλματα των Νησιών του Πάσχα ήταν έργα κάποιων από τους τελευταίους Λεμούριους, και το ύψος των αγαλμάτων αυτών – τα οποία σταδιακά βυθίστηκαν λόγω βάρους – είναι ανάλογο του ύψους των κατασκευαστών τους. Η Θεοσοφία δηλώνει ότι οι επονομαζόμενες “μυθολογικές” παραδόσεις όλων των λαών του κόσμου γύρω από τους γίγαντες, αντλούν τη βάση της καταγωγής τους στην αρχαϊκή αυτή πραγματικότητα.

Η Λεμουρία εποχή ήταν τόσο πολύ πίσω στο παρελθόν στα πρώιμα στάδια της φυσικής εξέλιξης του ανθρώπου, που οι Λεμούριοι – για τους οποίους λέγεται ότι είχαν ένα “Τρίτο Μάτι” στο πίσω μέρος της κεφαλής τους, το οποίο στη συνέχεια ατρόφησε κι απορροφήθηκε στο εσωτερικό του εγκεφάλου, και υπάρχει μέχρι και σήμερα μέσα μας ως κωνοειδής αδένας (η επίφυση) – δεν κατάφεραν ποτέ τους να αναπτύξουν οποιοδήποτε είδος ομιλίας ή προφορικής επικοινωνίας, πέρα από κάποια μονοσύλλαβα γρυλλίσματα, προσομοιάζοντας τις στριγκλιές και τις κραυγές των ζώων γύρω τους.

Η Λεμουρία ήταν η αχανής ήπειρος του σημερινού Ειρηνικού, και η Ατλαντίδα η αχανής ήπειρος του σημερινού Ατλαντικού. Στην πραγματικότητα, δεν ονομάζονταν “Λεμουρία” και “Ατλαντίδα” αλλά οι ονομασίες αυτές τους δόθηκαν τον 19<sup>ο</sup> αιώνα για να διευκολυνθεί η γενικότερη κατανόησή τους· αν και το όνομα “Ατλαντίδα” το συναντάμε από την εποχή του Πλάτωνα, 2500 χρόνια πριν, όταν έγραψε τον «Τίμαιο» και τον «Κριτία». Η Ε.Π.Μ. εξηγεί στη «Μυστική Δοξασία» ότι το όνομα “Λεμουρία” ήταν στην πραγματικότητα επινόηση ενός ζωολόγου ονόματι P.L. Sclater, κάπου μεταξύ 1850-1860, ονομασία η οποία επίσης χρησιμοποιήθηκε από τον διαπρεπή Γερμανό βιολόγο και φιλόσοφο Ernst Haeckel στο βιβλίο του “Pedigree of Man” – «Η Γενεαλογία του Ανθρώπου». Άρα, αυτοί τους οποίους εμείς ονομάζουμε “Λεμούριους”, δεν αποκαλούσαν έτσι τους εαυτούς τους· και εκείνοι τους οποίους ονομάζουμε “Ατλάντιους”, δεν αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Ατλάντιους. Οι ονομασίες που επιλέχθηκαν είναι απλά συμβατικοί όροι αναφοράς.

Στην αχανή αυτή χρονική περίοδο της Λεμουρίας Εποχής, πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα θα πρέπει να είχαν συμβεί, όμως τα τρία πιο ιδιαίτερα από αυτά είναι που πρέπει να μας απασχολήσουν. Στην πορεία της συγκεκριμένης Ρίζας-Φυλής τα ανθρώπινα σώματα απέκτησαν φύλα (ενώ πριν δεν είχαν), οι άνθρωποι έγιναν ανδρόγυνοι, και στη συνέχεια πέρασαν από μια διαδικασία διαχωρισμού των φύλων, με αποτέλεσμα τα ατομικά φύλα – αρσενικό και θηλυκό – έτσι όπως είναι σήμερα.

Ενόσω όμως οι Λεμούριοι εξακολουθούσαν να είναι ανδρόγυνοι, ορισμένοι Κύριοι της Σοφίας – ανώτερα θεία όντα – επέλεξαν να ενσαρκωθούν σε ορισμένους ανδρόγυνους Λεμούριους. Κάνοντας χρήση της δύναμης της Κριγιασάκτι (Kriyashakti) – της θείας ενέργειας της δημιουργικής σκέψης, θέλησης, και



φαντασίας – δημιούργησαν ανώτερες και πιο εξελιγμένες φυσικές μορφές οι οποίες εξυπηρέτησαν ως φορείς για την ενσάρκωση ακόμη πιο ανώτερων όντων, τα οποία αναφέρονται ως “Γιοί του Ad”, “ Γιοί της Πύρινης Ομίχλης”, “ Γιοί της Θέλησης και της Γιόγκα”.

Στην αρχή δημιούργησαν μέσω της Κριγιασάκτι ένα σώμα το οποίο θα υπηρετούσε ως φυσικός φορέας για την ενσάρκωση πάνω στη Γη ενός ιδιαίτερου και Μεγάλου Όντος από τα ανώτερα βασίλεια, και το Οποίο προοριζόταν να θυσιάσει τον Εαυτό Του χάριν της ανθρωπότητας. Το Όν, λοιπόν αυτό, έγινε ο Υπέρτατος Πνευματικός Ηγέτης του πλανήτη μας, παραμένοντας μέχρι και σήμερα, και όπως λέγεται, κατοικεί στη Σαμπάλα – τη μυθική αλλά πραγματικά μυστηριώδη χώρα, κάπου στην περιοχή της Ερήμου Γκόμπι στην Κεντρική Ασία.

Φαινομενικά, μια άμεση κατά κάποιον τρόπο ενσάρκωση του Λόγου, αναφέρεται στη «Μυστική Δοξασία» με τίτλους όπως “Το Εκπληκτικό Όν”, “Το Απροσδιόριστο Ένα”, “Ο Μυητής”, “Η Μεγάλη Θυσία”, “Ο Μοναχικός Παρατηρητής”, “Ο Πρώτος και Σεπτός Υιός της Κριγιασάκτι”, “Το Αιώνιο Ανθρώπινο Μπάνυαν (Banyan)”, “Το Δέντρο από το οποίο οι Άντεπτ αναφύονται”, και όχι ο Μάχα Τσοχάν (Maha Chohan) ο οποίος είναι ο Αρχηγός της Υπέρ των Ιμαλαΐων Αδελφότητας αλλά ο Μάχα Γκουρού (Maha-GURU), ο Αρχηγός όλης της Μεγάλης Αδελφότητας. Για όσους ενδιαφέρονται να διαβάσουν περισσότερα γύρω από το θέμα αυτό, η κύρια αναφορά του βρίσκεται στον 1<sup>ο</sup> Τόμο της «Μυστικής Δοξασίας», στις σελίδες 207-210(ελ.έκδοση). Αυτός και οι “Γιοί του Ad” ήρθαν ως οι πρώτοι μεγάλοι οδηγοί και εκπαιδευτές της ανθρωπότητας η οποία σύντομα επρόκειτο να προικισθεί με *νου* και *αυτο-συνειδητότητα*.

Ο “διαχωρισμός των φύλων” συνέβη πρώτα στο Ζωικό και έπειτα στο Ανθρώπινο Βασίλειο. Παρατηρώντας ο άνθρωπος τη νέα σεξουαλική μέθοδο αναπαραγωγής ανάμεσα στα ζώα, άρχισε κι αυτός να κάνει το ίδιο. Έτσι συνέβη η “αμαρτία των άνων”. Ορισμένοι από τους Λεμούριους – ακόμη χωρίς νοητική συνειδητότητα και κατάλληλη νοημοσύνη μέχρι τότε – τεκνοποίησαν με κάποια από τα, όπως περιγράφονται, “πελώρια θηλυκά ζώα”. Ο απόγονος αυτής της ανίερης ένωσης ήταν “μια φυλή κοκκινότριχων τεράτων που περπατούσαν στα τέσσερα” – και η οποία περιγράφεται ως “μια βουβή φυλή, προκειμένου η ντροπή να διατηρηθεί ανείπωτη”.

Τα πλάσματα αυτά ήταν οι πρόγονοι των πιθήκων της σύγχρονης εποχής μας. **Ο άνθρωπος δεν εξελίχθηκε από τους πιθήκους αλλά οι πίθηκοι από τον άνθρωπο**, εξου και οι μεταξύ τους ομοιότητες. Όλα τα ανθρώπινα όντα επάνω στη Γη πέρασαν μέσω του Ζωικού Βασιλείου προκειμένου να φθάσουν στο Ανθρώπινο Βασίλειο, αλλά, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξελίχθηκε αιώνες πριν, κατά τη διάρκεια της Σεληνιακής Αλύσου, και όχι επάνω στη Γη μας. Επάνω στη Γη, ο άνθρωπος προηγήθηκε των ζώων... και όσον αφορά τους πιθήκους, ποτέ δεν είχαν την οποιαδήποτε ύπαρξη μέχρις ότου ο πρωτόγονος και άνοος άνθρωπος ζευγάρωσε με κάποια από τα ζώα κατά τη διάρκεια της Λεμούριας εποχής.

Έπειτα από την απρόσμενη αυτή τραγωδία, οι Γιοί της Σοφίας ενσαρκώθηκαν στο ανθρώπινο γένος και μεταμόρφωσαν τον χωρίς νου ζώανθρωπο σε αληθινό άνθρωπο, κατά την 5<sup>η</sup> υποφυλή της 3<sup>ης</sup> Ρίζας-Φυλής, περίπου 18.000.000 χρόνια πριν, λέγοντας: *“Ας τους διδάξουμε καλύτερα, αλλιώς θα συμβούν χειρότερα”*.

Το εάν ή όχι ο αριθμός των 18.000.000 αυτών χρόνων ήταν κυριολεκτικός, δεν μπορούμε να το πούμε με κατηγορηματικό και απόλυτο τρόπο, διότι η «Μυστική Δοξασία» επαναλαμβάνει συχνά ότι οι ακριβείς και πραγματικές ημερομηνίες και αριθμοί δεν μπορούν να δοθούν δημόσια... Το 18 είναι ένας πολύ συμβολικός αριθμός στον εσωτερισμό, όπως άλλωστε και ο αριθμός 9 ο οποίος είναι το 1 συν το 8. Οι χρονικές διάρκειες όλων των περιόδων – γιούγκα, κάλπα, μανβαντάρα (yugas, kalpas, manvantaras), κλπ. – απηχούν τον Ινδικό τρόπο χρονολόγησης. Αν προσθέσουμε τους αριθμούς σε καθεμία από τις χρονικές περιόδους, αυτοί πάντα καταλήγουν είτε στο 9 είτε στο 18. Στη σελίδα 287 του 2<sup>ου</sup> Τόμου της «Μυστικής Δοξασίας» αφήνεται να εννοηθεί ότι αυτή η αμαρτία των άνων, συνέβη στην πραγματικότητα πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια. Όποτε όμως κι αν αυτή συνέβη, ακόμη κι αν η αμαρτία των άνων δεν είχε συμβεί ποτέ, η ενσάρκωση των Κυρίων της Φλόγας – των Αγκνισβάτα Πίτρι (Agnishvatta Pitris), των Ηλιακών Πίτρι, των Ηλιακών Αγγέλων, των Μανασαπούτρα (Manasarputra), των Υιών του Συμπαντικού Νου, των Κουμάρα ( Kumara), των Μανασαντέβα (Manasadeva), των Πύρινων Ντυάνι , όπως κι αν τους ονομάσετε – αναπόφευκτα θα έπρεπε να συμβεί.

Η Ε.Π.Μ. και οι Διδάσκαλοι φαίνεται να υπαινίσσονται ότι το ιδανικό θα ήταν η αμαρτία τους αυτή να είχε συμβεί νωρίτερα, αλλά για κάποιον λόγο οι Μανασαπούτρα καθυστέρησαν τη “μαζική ενσάρκωσή τους”, και ως συνέπεια ακολούθησε “η αμαρτία των άνων” και πιθανώς και άλλα θλιβερά πράγματα, τα οποία σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Όμως, αυτό ήταν το Κάρμα τους.

Ποιοί λοιπόν είναι αυτοί οι Μανασαπούτρα, οι Γιοί της Σοφίας και του Νου; Αυτοί είναι - οι εαυτοί μας. Εμείς είμαστε – αυτοί. Μέχρι τότε ο άνθρωπος δεν διέθετε την 5<sup>η</sup> Αρχή, το Μάνας (Manas), την Αρχή του Νου. Συνεπώς η ενσάρκωσή τους μέσα στις εξελιγμένες μορφές που δομήθηκαν και αναπτύχθηκαν, αναφέρεται στη διδασκαλία ως “Το Άναμμα του Μάνας”.

Μέχρι τότε, κανείς ποτέ δεν είχε βιώσει τις μεταθανάτιες καταστάσεις του Κάμα Λόκα ή του Ντεβαχάν, πόσο μάλλον της κατάκτησης της Νιρβάνα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπήρχαν αυτοσυνείδητες ατομικότητες επάνω στη Γη, κανείς με την ικανότητα ή τη δυνατότητα να δημιουργεί ή να βιώνει το οτιδήποτε μετά τον θάνατο. Και μέχρι τότε δεν υπήρχε θάνατος, με οποιαδήποτε έννοια· τουλάχιστον με τη σημερινή του έννοια, αφού ο άνθρωπος δεν είχε ακόμη αποκτήσει ολοκληρωμένο φυσικό ή υλικό σώμα.

Στις Βέδες και στις Ουπανισάντ γίνεται λόγος για τον Γιάμα, ο οποίος στον Ινδουισμό, όπως επίσης και στον Βουδδισμό, αποτελεί την προσωποποίηση του “Θεού του Θανάτου”. Στο λήμμα “Yama”, στο “Θεοσοφικό Γλωσσάριο”, η Ε.Π.Μ. εξηγεί ότι στο σύστημα του εσωτερισμού ο Γιάμα είναι η προσωποποίηση της 3<sup>ης</sup>

Ρίζας-Φυλής λόγω αυτού του συγκεκριμένου γεγονότος που μόλις αναφέραμε. Η γέννηση του θανάτου – αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια τόσο παράδοξη φράση – συνέβη στη Λεμούρια εποχή.

Αν και θεϊκός, στην ανώτατη απρόσωπη ουσία του – όπως άλλωστε και καθετί μέσα στο Σύμπαν – εξακολουθούσε να μην έχει ατομική ψυχή και η φύση του ήταν περισσότερο ζωώδης παρά αληθινά ανθρώπινη. Συνεπώς, δεν υπήρχε επανενσάρκωση με την αληθινή έννοια του όρου, όχι μέχρις ότου έλαβε χώρα η ατομικοποίηση μέσω του “Ανάμματος του Μάνας” – την αφύπνιση του ατομικοποιημένου νου και της αυτοσυνειδητότητας – μέσω της εισερχόμενης παρουσίας του Εγώ ή της ανθρώπινης ψυχής.

Μανασαπούτρα, μια ατομικοποιημένη ακτίνα του Παγκόσμιου Νου, είναι το δικό μας Ανώτερο Μάνας, το Ανώτερο Εγώ μας, όχι ο Ανώτερος Εαυτός ο οποίος είναι το παγκόσμιο απρόσωπο Ατμάν, αλλά το Ανώτερο Εγώ, η μόνιμη πνευματικά θεϊκή Ατομικότητά μας. Αυτό στο οποίο καθημερινά συνηθίζουμε να αναφερόμαστε ως “εγώ” και το οποίο λανθασμένα πιστεύουμε ότι είναι “ο εαυτός μας”, δεν είναι παρά μια προσωρινή και καρμικά ατελής αντανάκλαση του Ανώτερου Εγώ μας, της Οντότητας του Ανώτερου Νου μας, εκείνου του “Οντος του Φωτός” το οποίο τόσο πολλοί περιγράφουν ότι το έχουν συναντήσει κατά τις επιθανάτιες εμπειρίες τους.

Άρα, το αληθινό μας Εγώ, η αληθινή μας Ατομικότητα, είναι μία από αυτές τις Νοητικές Οντότητες για τις οποίες η «Μυστική Δοξασία» αναφέρει ότι η ακριβής φύση τους είναι τόσο μυστηριώδης και τόσο εμβριθής, που ελάχιστα μπορούν να ειπωθούν ως νύξεις, κι αυτές με κάπως συγκαλυμμένο τρόπο. Ωστόσο, αφήνεται να εννοηθεί ότι ανήκουν σε εκείνη την πνευματική ιεραρχία η οποία προΐσταται του αστερισμού του Αιγόκερω, στα Σανσκριτικά “Μάκαρα (Makara)”, και η οποία είναι οι “Ουράνιοι Γιόγκι” των Μανβαντάρα που προηγήθηκαν στο πολύ μακρινό παρελθόν. Αυτές – όντας απρόσωπες ατομικότητες – επέλεξαν να λάβουν ατομικές προσωπικότητες εδώ επάνω στη Γη προκειμένου να συνδράμουν στο γενικότερο σχήμα της πλανητικής και κοσμικής εξέλιξης.

Αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε και να θυμόμαστε είναι ότι ΕΜΕΙΣ είμαστε ΑΥΤΟΙ. Η Χριστιανική θεολογία διέστρεψε και παραποίησε όλα αυτά, και περιέγραψε την καρμική τους πτώση μέσα στην ύλη ως “Έκπτωτοι Άγγελοι” που αποβλήθηκαν από τον Παράδεισο και εξορίστηκαν στη Γη. Σύμφωνα όμως με τα λεγόμενα της Ε.Π.Μ., οι επονομαζόμενοι “Έκπτωτοι Άγγελοι” είναι η ίδια η Ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος είναι είτε ένας έκπτωτος άγγελος είτε ένας εξυψωμένος πίθηκος, και το “έκπτωτος άγγελος” είναι οπωσδήποτε το πιο σωστό.

Εδώ βρίσκεται και το αληθινό νόημα της περίφημης περικοπής από το κεφάλαιο της Γενέσεως της Βίβλου, το οποίο αναφέρει ότι οι “Υιοί του Θεού” πήραν για συζύγους τους τις κόρες των ανθρώπων και ότι ως επακόλουθο προέκυψαν “γίγαντες στη χώρα”. Το “Θεοσοφικό Γλωσσάριο” αναφέρεται στο γεγονός αυτό – στο λήμμα “Ιεχωβά” – και δηλώνει ότι ο όρος “Υιοί του Θεού” υπονοεί εκείνους τους Μανασαπούτρα που ενσαρκώθηκαν, συνενώθηκαν (ή παντρεύτηκαν) με τους εαυτούς τους σε φυσικο-υλικές σωματικές μορφές, καθώς και με όντα πάνω στη Γη

τα οποία αναπτύχθηκαν και αποτέλεσαν τους “γίγαντες” αναφορικά με την ευφυΐα, τη νοημοσύνη και τη συνειδητότητα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν.

Τελικά η 4<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή, η Ατλάντια, ήρθε σε ύπαρξη, αρχικά επάνω στη Λεμούρια Ήπειρο, όμως αργότερα εξαπλώθηκε αποικίζοντας τα νησιά μιας τεράστιας ηπείρου στην περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού. Στα μέσα της Ατλάντιας Ρίζας-Φυλής η “θύρα προς το Ανθρώπινο Βασίλειο” έκλεισε για όλους τους υπόλοιπους στη διάρκεια του εξελικτικού κύκλου της πλανητικής μας αλύσου. *Θα περάσουν πολλά εκατομμύρια εκατομμυρίων έτη πριν μπορέσει να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη των όντων στο πέρασμά τους από το Ζωικό στο Ανθρώπινο Βασίλειο.* Αυτή η θύρα της δυνατότητας έχει κλείσει και τα νούμερα του Ανθρώπινου Βασιλείου διευθετήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν στα μέσα της Ατλάντιας περιόδου.

Κάθε μέλος του σημερινού Ανθρώπινου Βασιλείου υπήρξε τμήμα του, τουλάχιστον από τα μέσα της Ατλαντίδος.

Κι όλα αυτά διότι στα μέσα της 4<sup>ης</sup> υποφυλής της 4<sup>ης</sup> Ρίζας-Φυλής, στην 4<sup>η</sup> σφαίρα του 4<sup>ου</sup> Γύρου ήταν ακριβώς το ενδιάμεσο αξονικό σημείο της ανθρώπινης εξέλιξης. Στην πραγματικότητα, όλα όσα συνέβησαν μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, είχαν να κάνουν περισσότερο με την ενέλιξη παρά με την εξέλιξη – δηλ. η κάθοδος από τα πιο αιθέρια και πνευματικά πεδία (όπως αυτά της 1<sup>ης</sup> Φυλής) μέχρι το κατώτατο δυνατό και πιο υλιστικό πεδίο στα μέσα της 4<sup>ης</sup> Φυλής. Από τότε κι έπειτα, η αληθινή εξέλιξη αρχίζει με τη μορφή ανοδικού τόξου καθώς προχωράμε πίσω και προς τα επάνω, σε μια αιθέρια και πνευματική κατάσταση, τη φορά αυτή όμως με την προσθήκη της αυτό-συνειδητότητας και με την εμπειρία και τη νοημοσύνη που αποκτήθηκαν, οι οποίες και μας επιτρέπουν να εξυψώσουμε και να βοηθήσουμε στη διαδικασία εξέλιξης ολόκληρης της μάζας της εκδηλωμένης ύλης, μαζί με όλα τα κατώτερα βασίλεια της φύσης. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στα έμβια και στα άβια όντα.

Η μοναδική εξαίρεση στον κανόνα, “όχι άλλα μέλη στο ανθρώπινο βασίλειο μέχρι την επόμενη πλανητική άλυσσο”, είναι οι πίθηκοι. Η «Μυστική Δοξασία» μας πληροφορεί ότι όλα τα είδη των πιθήκων προορίζονται να εξαλειφθούν στη διάρκεια της τωρινής 5<sup>ης</sup> Ρίζας-Φυλής (κάτι το οποίο θα είναι ευτυχές γεγονός για τα πλάσματα αυτά), αφού τα Εγώ τους – γνωστά σαν σύνολο ως “η καθυστερημένη φυλή” – θα μπορέσει τελικά να περάσει με τον ορθό τρόπο στο Ανθρώπινο Βασίλειο· κάποια από αυτά πιθανώς κατά τα τέλη της 6<sup>ης</sup> Ρίζας-Φυλής, σίγουρα όμως όλα με το που αρχίζει ο 5<sup>ος</sup> Γύρος.

Εν ευθέτω χρόνο, ολόκληρη η Λεμούρια ήπειρος καταστράφηκε από την ηφαιστειακή δράση, τους σεισμούς και τα υπόγεια πυρά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Κάθε μεγάλη Ήπειρος και Ρίζα-Φυλή πρέπει κάποτε να φτάσει σε ένα τέλος σύμφωνα με τον Νόμο των Κύκλων και του Κάρμα, καταστρεφόμενη άλλοτε από τη φωτιά και άλλοτε από το νερό. Όπως ακριβώς η Λεμούρια καταστράφηκε από τη φωτιά και η Ατλαντίδα από το νερό, έτσι και η Ευρωπαϊκή ήπειρος θα καταστραφεί κάποια μέρα μέσω της κατακλυσμικής δράσης του στοιχείου της φωτιάς, και πάει λέγοντας...

Καθώς η Αρχή του Νου ενσαρκώθηκε και ανέπτυξε τον εαυτό της σε όλο και μεγαλύτερο βάθος μέσα στα ανθρώπινα όντα, οι Άτλαντες άρχισαν να χτίζουν τεράστιες πόλεις και να αναπτύσσουν σπουδαίο πολιτισμό και κουλτούρα, που ξεπέρασαν μακράν τους πολιτισμούς της αρχαίας Ινδίας και της αρχαίας Αιγύπτου... όμως, δεν έγιναν όλα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν.

Η περηφάνια, η λαγνεία, και η εγωιστική επιθυμία άρχισαν να εγείρονται. Ορισμένοι άνθρωποι – των οποίων οι πράξεις δεν μπορούν να καταλογιστούν στην έλλειψη νοημοσύνης – πρόθυμα και συνειδητά τεκνοποίησαν μαζί με κάποιους από τους απογόνους από την πρωταρχική Λεμούρια “αμαρτία των άνω”, και έτσι έφεραν σε ζωή ακόμη μεγαλύτερα τερατουργήματα.

Οι Άτλαντες άρχισαν να λατρεύουν και να ειδωλοποιούν το ανθρώπινο σώμα και τη μορφική πλευρά της ζωής, ακόμη και τη σεξουαλική πράξη. Άρχισαν να ανθρωποποιούν τις μέχρι τότε αγνές και πνευματικές αντιλήψεις τους περί Θεότητας, απεικονίζοντάς Την και λατρεύοντάς Την μέσα από ανθρώπινες μορφές και σύμφωνα με την υλιστική εικόνα της αρεσκείας τους. Κάποιοι άρχισαν να εξασκούνται στη μαγανεία και τη μαύρη μαγεία, ιδιαίτερα στη σεξουαλική μαγεία και τις διάφορες τελετουργίες, οι οποίες και αποτέλεσαν τις γενεσιουργές αιτίες κάθε αθλιότητας της σύγχρονης σεξουαλικής τάντρα (tantra). Αντί η σεξουαλική συνεύρεση να διατηρηθεί αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς αναπαραγωγής, αυτή εκφυλίστηκε μετεξελισσόμενη σε διάφορες μορφές αισθησιακών απολαύσεων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ε.Π.Μ., ορισμένοι άρχισαν “να κάνουν κακή χρήση της δημιουργικής δύναμης... βεβηλώνοντας το θείο δώρο, και σπαταλώντας την ουσία της ζωής για σκοπούς ζωώδους προσωπικής ικανοποίησης”.

Και όλα αυτά μαζί – τα οποία είναι εντελώς αντίθετα προς τους φυσικούς και μεταφυσικούς νόμους και προς την αρμονία της Φύσης – οδήγησαν με τα ολέθρια αποτελέσματά τους στην πτώση και την καταστροφή των Ατλάντιων και της Ατλαντίδας.

Ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης εξαχρείωσης και της παρακμής, οι πνευματικές τους ικανότητες εκφυλίστηκαν. Το Τρίτο-Μάτι – στο πίσω μέρος του κρανίου, το οποίο αναφέραμε πιο πριν – άρχισε να παραλύει και τελικά εξαφανίστηκε ολοκληρωτικά, αφού απορροφήθηκε στο εσωτερικό του κρανίου όπου και παραμένει μέχρι σήμερα ως ένας μικρός αδένας που τον ονομάζουμε Επίφυση. Ο αδένας αυτός, εφόσον αφυπνισθεί από τη λανθάνουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται, εξακολουθεί να διατηρεί την ικανότητά του να παράγει γνήσια πνευματική όραση και ακριβή – ακόμη και αλάνθαστη – διορατική ενόραση. Αυτή δεν είναι ψυχική διόραση, η οποία είναι κυρίως ένα συνονθύλευμα σύγχυσης και πλάνης, αλλά πνευματική διόραση. Και η ικανότητα αυτή, όταν αφυπνισθεί, είναι γνωστή ως “Μάτι του Σίβα” ή “Μάτι του Ντάγκμα<sup>3</sup>” ή “Μάτι της Σοφίας”.

---

<sup>3</sup> Ντάγκμα: Dangma, αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τη “μια μορφή ύπαρξης”. Μια εξαγνισμένη Ψυχή, ένας Ενορατικός και ένας Μυημένος ο οποίος έχει πετύχει την απόλυτη σοφία.

Επιπλέον, δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε ασφαλές, αλλά ούτε και αναγκαίο για εμάς το να προσπαθήσουμε να αφυπνίσουμε το Τρίτο-Μάτι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η «Μυστική Δοξασία» τονίζει ότι για να γίνει κάτι τέτοιο με τον κατάλληλο και ασφαλή τρόπο, απαιτείται η μέγιστη αγνότητα και αγαμία στη ζωή.

Κάποιες φορές οι άνθρωποι τα αμφισβητούν όλα αυτά και αναρωτιούνται γιατί τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι. Όταν όμως σκεφτούμε ότι ο αυξανόμενος υλισμός και ο αισθησιασμός των ανθρώπων ήταν αυτά που εξ αρχής συνέβαλαν στη συσκότιση και στην επιδείνωση του Τρίτου Ματιού και των λειτουργιών του, τότε γίνεται ξεκάθαρο ότι η επαναφύπνισή του και το άνοιγμά του εξαρτάται από την ελάττωση του υλισμού και του αισθησιασμού εκ μέρους του πνευματικού υποψηφίου.

Μπορούμε επίσης εν συντομία να προσθέσουμε ότι η φυσική αναπαραγωγή είναι στην πραγματικότητα μόνο μια προσωρινή φάση στην πορεία εξέλιξης της ανθρωπότητας. Κατά το τέλος της 6<sup>ης</sup> Φυλής – όταν η εποχή της Κάλι-Γιούγκα θα έρθει στο τέλος της, όπως λέγεται – ο σημερινός τρόπος αναπαραγωγής θα εκλείψει, και ο άνθρωπος θα πάψει να είναι το φυσικο-υλικό ον που είναι σήμερα.

Η ώρα για να καταστραφεί η Ατλαντίδα ήρθε. “Όλοι οι Άγιοι σώθηκαν, οι Ανόσιοι καταστράφηκαν”, λένε οι Στάντζα των Τζιαν. Η καταστροφή και η καταβύθιση διαφόρων νήσων και χερσονήσων που συντελέστηκε βαθμιαία, αργά, και σταθερά σε μια περίοδο χιλιάδων ετών, είχε ως αποτέλεσμα τον τελικό μεγάλο κατακλυσμό – το πλημμύρισμα και την καταβύθιση της τελευταίας νήσου της Ατλαντίδας, της Ποσειδωνίας, – το 9.564 π.Χ. (δηλ. πριν από 11579 χρόνια). Αυτή η ημερομηνία δόθηκε από τον Διδάσκαλο Κουτχούμι (Koot Hoomi) στις “Επιστολές των Μαχάτμα”. Τα τελευταία από τα υπερμεγέθη τερατόμορφα ζώα, η ανάμνηση των οποίων μεταφέρθηκε στις μέρες μας μέσα από τα παραμύθια και τους θρύλους των δράκων, εξαφανίστηκαν στις καταστροφές αυτές.

Κάποιοι, σχετικά ελάχιστοι άνθρωποι, οι οποίοι κατάφεραν να επιβιώσουν από τα τρικυμώδη φονικά κύματα βοηθούμενοι από κάποιους ενάρετους Ατλάντιους Άντεπτ, αναζήτησαν καταφύγιο στις υψηλότερες και πιο στεγνές περιοχές που μπόρεσαν να βρουν... στα βουνά των Ιμαλαΐων της Κεντρικής Ασίας... και εκεί ήταν που ξεκίνησε να δημιουργείται η 5<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή.

Η Φυλή αυτή αρχικά άνθισε στην αρχαία Ινδία, που κάποτε ονομαζόταν Αρυαβάρτα (Aryavarta), η οποία έγινε η μητέρα του σύγχρονου πολιτισμού μας και την οποία αναφέρουμε ως Άρυα Ρίζα-Φυλή, αν και ονομάζεται επίσης Ινδο-Καυκάσια και Ινδο-Ευρωπαϊκή. Ο όρος “Άρυα-Φυλή” χρησιμοποιήθηκε με τον πιο βέβηλο και κάκιστο τρόπο στον 20<sup>ο</sup> αιώνα από τον Χίτλερ και τους Ναζί – όπως π.χ. το σύμβολο της Σβάστικα, το οποίο είναι γνήσιο Άρυο σύμβολο της αρχαίας Ινδίας, και αυτό μπορεί κανείς εύκολα να το διαπιστώσει μελετώντας διάφορα φιλοσοφικά και ιστορικά έργα της εποχής μας. Ως λέξη σημαίνει στην κυριολεξία “Ευγενής”, “Άξιος”.

Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την καταστροφή της Ατλαντίδας, μπορούν να ανατρέξουν στις σελίδες 423-429 του 3<sup>ου</sup> Τόμου της «Μυστικής

Δοξασίας»(ελ.έκδοση). Υπάρχει επίσης μια μικρή εξιστόρηση, γύρω από το θέμα αυτό, του Ου.Κ.Τζατζ, με τίτλο «Πού ήταν οι Ρίσι» (“Where The Rishis Were”), αλλά και στις σελίδες 244-246 του βιβλίου του « Επιστολές που με βοήθησαν» (“Letters That Have Helped Me”).

Με όρους εσωτερικής εθνολογίας, η Θεοσοφία μας λέει ότι οι σημερινές φυλές της ανατολής – όπως η Κινεζική, Μογγολική, Θιβετανική, Μαλαισιανή, Ινδονησιακή, Ιαπωνική, Βιετναμέζικη κλπ. – κατάγονται κυρίως από την 7<sup>η</sup> και τελική υποφυλή της Ατλάντιας Ρίζας-Φυλής, όπως και οι Εσκιμώοι, οι Ινουίτ και οι Αμερικάνοι Ιθαγενείς· ενώ οι αυτόχθονες λαοί της Αφρικής και της Αυστραλίας έλκουν την καταγωγή τους από τις πρώιμες Ατλάντιες υποφυλές, όπως επίσης και από την 7<sup>η</sup> και τελική υποφυλή της Λεμούριας Ρίζας-Φυλής. Όλες οι άλλες εθνικές ομάδες αποτελούν τμήματα των διαφόρων υποφυλών της Άρυας Ρίζας-Φυλής.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ψυχές που ενσαρκώθηκαν σε αφρικανικές ή αυτόχθονες ή ανατολικές φυλές και εθνικότητες βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο πίσω από τις άλλες, ή ότι είναι κατώτερες ή ότι υπολείπονται έναντι των άλλων. Θέμα φυλετικής ανωτερότητας ή φυλετικής υπεροχής δεν υπάρχει. Οι διακρίσεις που μόλις περιγράψαμε, αναφέρονται στον φυσικό, σωματικό τύπο και όχι στην ενοικούσα ψυχή. Όλοι μας ενσαρκωνόμαστε σε όλες τις φυλές και υποφυλές, όπως και σε κάθε χώρα παντού στη Γη, σύμφωνα με το κάρμα μας.

Οι σημερινοί λευκοί λαοί της Ευρώπης και οι άμεσοι απόγονοί τους, είτε στην Ευρώπη την ίδια, είτε στην Αμερική, τον Καναδά, είτε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική κλπ. – αποτελούν την τωρινή και πιο πρόσφατη, τη νεότερη υποφυλή, την 5<sup>η</sup> υποφυλή της 5<sup>ης</sup> Ρίζας-Φυλής. Οι λαοί της Αμερικής είναι αυτοί που θα αποτελέσουν τους “πρωτοπόρους” της 6<sup>ης</sup> υποφυλής της 5<sup>ης</sup> Ρίζας-Φυλής, και η διαδικασία αυτή αναμένεται να αρχίσει σχετικά σύντομα. Η ίδια η 6<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή θα ξεκινήσει επίσης από την Αμερική. Σχετικά με το θέμα αυτό παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τη σελίδα 26 του βιβλίου «Απόηχοι από την Ανατολή» του Ου.Κ.Τζατζ:

«Εδώ στην Αμερική προετοιμάζουμε μια νέα φυλή η οποία θα επιδείξει την τελειότητα κάθε μεγαλείου, απ’ όσα το μακρινό ξεχασμένο παρελθόν ανέδειξε. Να γιατί φαίνεται ότι η Αμερική βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό. Είναι σαν όλες οι παλιές φυλές να έχουν μπει σε ένα χωνευτήρι απ’ όπου σιγά-σιγά θα αναδειχθεί το υλικό της νέας φυλής. Εδώ, και πουθενά αλλού, πρόκειται να βρεθούν άντρες και γυναίκες κάθε φυλής να ζουν όλοι μαζί, να κυβερνούνται όλοι μαζί, να αναζητούν λύσεις στα προβλήματα και στο νόημα της ζωής όλοι μαζί, και να φέρνουν στον κόσμο παιδιά που θα συνδυάζουν και τις δυο φυλές των γονιών τους. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρις ότου στην πορεία πολλών γενεών προκύψει επάνω στις ηπείρους της Αμερικής μια εντελώς νέα φυλή· με νέα κορμιά, νέα κλίμακα ευφυΐας, νέες διανοητικές ικανότητες, περίεργες και πρωτόγνωρες ψυχικές δυνάμεις, αλλά και ασυνήθιστα φυσικές δυνάμεις· με νέες αισθήσεις, πού ξεπερνούν τις σημερινές. Όταν το νέο αυτό είδος σωματικού και νοητικού φορέα παραχθεί, τότε άλλες μονάδες, ή εμείς οι

ίδιοι και πάλι, θα τις εμψυχώσουμε, ζωγραφίζοντας κατά κάποιον τρόπο στην επιφάνεια του χρόνου τις εικόνες 100.000 ετών πριν».

Υπό το νόμο της αντιστοιχίας και της αναλογίας, ο οποίος είναι ένα από τα σπουδαιότερα κλειδιά για την κατανόηση του εσωτερικού συμβολισμού και της διδασκαλίας, κάθε αριθμός από το 1 έως το 7 από τις 7 Ρίζες-Φυλές, τις 7 υποφυλές, και τους 7 Γύρους έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να κάνει με τις αντίστοιχες 7 Αρχές της ανθρώπινης υπόστασης, της 7πτυχης φύσης του ανθρώπου. Επειδή το Μάνας (ο νους και η ευφυΐα) είναι η 5<sup>η</sup> Αρχή, και το Κάμα (η επιθυμία και το πάθος) είναι η 4<sup>η</sup> Αρχή, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι επί του παρόντος είμαστε στη Μανασική υποφυλή της Μανασικής ρίζας-φυλής στον Καμικό γύρο πάνω στην Καμική σφαίρα. Η 6<sup>η</sup> απ' οτιδήποτε (υποφυλή, φυλή, σφαίρα, γύρο) θα αντιστοιχεί στο Μπούντι, και η 7<sup>η</sup> στο Άτμα. Συνεπώς, βλέπουμε ότι επιτέλους βρισκόμαστε στο ανοδικό τόξο του Μεγάλου Ταξιδιού μας!

### **Αποσπάσματα από τη «Μυστική Δοξασία» της Ε.Π. Μπλαβάτσκου,**

#### **Ανθρωπογένεση - Τόμος II, σελ. 444-446, 420**

«Η Απόκρυφη Φιλοσοφία, λοιπόν, διδάσκει ότι, ακόμη και τώρα, μπροστά στα μάτια μας, καινούρια Φυλή και Φυλές ετοιμάζονται να σχηματιστούν, και ότι ο μετασχηματισμός αυτός που θα συμβεί στην Αμερική, έχει ήδη ξεκινήσει με αθόρυβο τρόπο.

Οι Αμερικανοί των Ηνωμένων Πολιτειών που πριν από τριακόσια μόλις χρόνια ήταν καθαροί Αγγλοσάξονες, έχουν ήδη γίνει ένα ξεχωριστό έθνος· και χάρη στην έντονη ανάμειξη των διαφόρων εθνοτήτων και τους μεικτούς γάμους, αποτελούν σχεδόν μια Φυλή *sui generis*, όχι μόνο νοητικά αλλά και σωματικά. Ο de Quatrefages λέει:

“Κάθε μεικτή φυλή, όταν είναι ομοιόμορφη και διαμορφωμένη, είναι σε θέση να παίξει τον ρόλο της πρωταρχικής φυλής σε νέα διασταύρωση. Η ανθρωπότητα στην τωρινή της κατάσταση σχηματίστηκε με αυτό τον τρόπο, ασφαλώς κατά το μεγαλύτερο μέρος, με τη διαδοχική διασταύρωση ενός αριθμού φυλών που τώρα δεν μπορούν να εντοπιστούν”. («Τα Ανθρώπινα Είδη», σελ. 274).

Έτσι οι Αμερικανοί, μέσα σε τρεις μόνο αιώνες έγιναν μια «πρωταρχική φυλή», προς το παρόν, πριν γίνουν μια ξεχωριστή φυλή και διαχωριστούν εντελώς απ' όλες τις μέχρι τώρα υπάρχουσες φυλές. Είναι, με λίγα λόγια, τα σπέρματα της Έκτης υποφυλής και, σε λίγες εκατοντάδες χρόνια ακόμα, θα γίνουν οριστικά οι πρωτοπόροι αυτής της φυλής, με όλα τα καινούρια χαρακτηριστικά της, η οποία πρόκειται να διαδεχθεί τους τωρινούς Ευρωπαίους, ή πέμπτη υποφυλή. Μετά απ' αυτό, ύστερα από 25.000 χρόνια περίπου, θα επιδοθούν σε προετοιμασίες για την έβδομη υποφυλή, μέχρις ότου, σαν αποτέλεσμα κατακλυσμών – η πρώτη σειρά των οποίων κάποια μέρα θα καταστρέψει την Ευρώπη και, πολύ αργότερα, ολόκληρη την Άρνα φυλή (επηρεάζοντας έτσι και τις δυο Αμερικές) καθώς επίσης



και τις περισσότερες από τις χώρες που συνδέονται άμεσα με τα όρια της ηπείρου μας και τα νησιά – θα εμφανιστεί στο προσκήνιο του δικού μας Γύρου η 6<sup>η</sup> Ρίζα-Φυλή. Πότε θα συμβεί αυτό; Κανείς δεν το ξέρει, εκτός ίσως από τους μεγάλους Διδασκάλους της Σοφίας, και αυτοί είναι τόσο σιωπηλοί πάνω στο θέμα αυτό όσο και οι χιονοσκεπαστες κορυφές που υψώνονται πίσω τους. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι θα έρθει σε ύπαρξη σιωπηλά. Τόσο σιωπηλά, πράγματι, ώστε για ολόκληρες χιλιετίες οι πρωτοπόροι της – τα ιδιόρρυθμα παιδιά που θα γίνουν ιδιόρρυθμοι άνδρες και γυναίκες – θα θεωρούνται ανώμαλη *παραξενιά της φύσης*, αφύσικοι, εκκεντρικοί, σωματικά και νοητικά. Έπειτα, καθώς θα αυξάνονται, και ο αριθμός τους θα γίνεται κάθε εποχή και μεγαλύτερος, θα βρεθούν κάποια μέρα να αποτελούν την πλειοψηφία. Και τότε είναι που οι σύγχρονοι άνθρωποι θα αρχίσουν να θεωρούνται σπάνιο είδος· μέχρις ότου κι αυτοί εξαφανιστούν με τη σειρά τους από τις πολιτισμένες χώρες, επιβιώνοντας κατά μικρές ομάδες πάνω σε νησιά – τις σημερινές βουνοκορφές – όπου εκεί θα φυτοζωούν, θα εκφυλιστούν και τελικά θα εξαφανιστούν, ίσως σε εκατομμύρια χρόνια από σήμερα· όπως χάθηκαν οι Αζτέκοι και όπως αργοπεθαίνουν οι Nyam-Nyam και οι νάνοι Moola Koogumba των λόφων Nilghiri. Όλοι αυτοί είναι τα υπολείμματα κάποτε πανίσχυρων φυλών, που η ανάμνηση της ύπαρξής τους έχει χαθεί εντελώς από τη μνήμη των σύγχρονων γενεών, ακριβώς όπως θα χαθούμε κι εμείς από τη μνήμη της ανθρωπότητας της 6<sup>ης</sup> Φυλής. Η 5<sup>η</sup> θα επικαλύψει την 6<sup>η</sup> Φυλή για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, αλλάζοντας μαζί της με βραδύτερο ρυθμό απ' ότι η καινούρια διάδοχος της, η οποία θα μεταβάλλεται σε εμφάνιση σε γενικά χαρακτηριστικά και νοητικότητα, όπως ακριβώς η 4<sup>η</sup> επικάλυψε τη δική μας Άρσα Φυλή και η 3<sup>η</sup> επικάλυψε τους Ατλάντιους.

Αυτή η διαδικασία προετοιμασίας για την έκτη μεγάλη φυλή πρέπει να διαρκέσει σε ολόκληρη την έκτη και την έβδομη υποφυλή (*Βλέπε πιο πάνω το διάγραμμα του Γενεαλογικού Δένδρου της Πέμπτης Φυλής*). Αλλά τα *τελευταία* απομεινάρια της Πέμπτης Ηπείρου δεν θα εξαφανιστούν παρά μόνο μετά τη γέννηση της νέας φυλής, όταν μια άλλη νέα κατοικία, η έκτη ήπειρος, θα έχει εμφανιστεί πάνω από τα νέα ύδατα στην επιφάνεια της γης, για να δεχτεί τους καινούριους ξένους. Σ' αυτήν επίσης θα μεταναστεύσουν και θα εγκατασταθούν όλοι εκείνοι που θα είναι αρκετά τυχεροί ώστε να γλυτώσουν από τη γενική καταστροφή. Πότε θα συμβεί αυτό – όπως ήδη είπαμε – δεν είναι σε θέση η συγγραφέας να το γνωρίζει. Παρά μόνο ότι, επειδή η φύση δεν προχωράει με ξαφνικά άλματα και ξεκινήματα – όπως ακριβώς και ο άνθρωπος δεν μεταβάλλεται ξαφνικά από παιδί σε ώριμο άνδρα – έτσι, πριν από τον τελικό κατακλυσμό θα προηγηθούν πολλές μικρότερες καταβυθίσεις και καταστροφές, τόσο από νερό όσο και από ηφαιστειακό πυρ. Ο χαρούμενος παλμός θα χτυπήσει δυνατά στην καρδιά της φυλής που βρίσκεται τώρα στην αμερικανική ζώνη, αλλά δεν θα υπάρχουν πια Αμερικανοί όταν θα αρχίσει η Έκτη Φυλή, ακριβώς όπως δεν θα υπάρχουν πια και Ευρωπαίοι, γιατί τότε αυτοί θα έχουν γίνει μια *νέα φυλή και πολλά καινούρια έθνη*. Όμως η Πέμπτη δεν θα εξαφανιστεί ολότελα, αλλά θα επιζήσει για λίγο, επικαλύπτοντας την καινούρια Φυλή για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, μεταμορφούμενη μαζί της – με αργότερο ρυθμό από την καινούρια της διάδοχο— εξακολουθώντας ακόμα να μεταβάλλεται ως προς τη νοητικότητα, τα γενικά χαρακτηριστικά, και την εμφάνιση. Η ανθρωπότητα δεν θα αναπτύξει

ξανά γιγαντιαία σώματα, όπως συνέβη στην περίπτωση των Λεμουριών και των Ατλάντων, γιατί, ενώ η εξέλιξη της Τέταρτης Φυλής την οδήγησε μέχρι τον πυθμένα της υλικότητας ως προς τη σωματική ανάπτυξη, η παρούσα Φυλή βρίσκεται στο ανοδικό τόξο, και η Έκτη Φυλή θα αναπτυχθεί γρήγορα έξω από τα δεσμά της ύλης, ακόμη και της σάρκας.

Τέτοια είναι η ανθρωπότητα του Νέου κόσμου —ενός κόσμου που μέχρι τώρα είναι μακράν αρχαιότερος από το δικό μας Παλαιό, ένα γεγονός που οι άνθρωποι έχουν επίσης ξεχάσει— του *Pâtâla*, (οι Αντίποδες, ή ο Κάτω Κόσμος, όπως ονομάζεται η Αμερική στην Ινδία), η αποστολή και το κάρμα του οποίου είναι να σπείρει τους σπόρους για μια μελλοντική και μεγαλύτερη Φυλή, πολύ πιο ένδοξη απ' όλες όσες γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Τους Κύκλους της Ύλης θα τους διαδεχθούν Κύκλοι Πνευματικότητας και ενός πλήρως ανεπτυγμένου νου. Σύμφωνα με τον νόμο της παράλληλης ιστορίας και των φυλών, η πλειονότητα της μελλοντικής ανθρωπότητας θα αποτελείται από ένδοξους Μυημένους. Η Ανθρωπότητα είναι το παιδί του κυκλικού Πεπρωμένου και ούτε μια από τις Μονάδες της δεν μπορεί να ξεφύγει από την ασυνείδητη αποστολή της, ή το να απαλλαγεί από το βάρος του συνεργατικού έργου της με τη Φύση. Έτσι η ανθρωπότητα, φυλή με φυλή, θα εκτελέσει το καθορισμένο κυκλικό της προσκύνημα. Τα κλίματα θα αλλάξουν, και έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν. Ο ένας τροπικός χρόνος μετά τον άλλο παρασύρει μια υποφυλή, μόνο και μόνο για να γεννήσει μια άλλη ανώτερη φυλή στον ανερχόμενο κύκλο· ενώ μια σειρά από άλλες λιγότερο ευνοημένες ομάδες – οι αποτυχίες της φύσης – όπως και μερικοί ξεχωριστοί άνθρωποι, θα εξαφανιστούν από την ανθρώπινη οικογένεια χωρίς να αφήσουν πίσω τους ούτε ένα ίχνος.

Τέτοια είναι η πορεία της φύσης κάτω από την ώθηση του ΚΑΡΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ: της πάντα παρούσας και πάντα σε γίνεσθαι φύσης. Γιατί, σύμφωνα με τα λόγια ενός Σοφού που είναι γνωστός μόνο σε λίγους Αποκρυφιστές: «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ· ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΤΟ ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. ΚΑΙ ΟΜΩΣ, Ω ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ! ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΟΥΤΕ ΓΟΝΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΙΔΙ· ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΕΝΝΑΣ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ; ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΛΕΣ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, ΕΧΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΡΙΝ ΠΡΟΦΕΡΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΛΛΑΒΗ, ΙΔΟΥ! ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΠΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΛΛΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΕΤΣΙ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΟ ΕΝΑ – Η ΜΑΧΑΜΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ!».

«Υπάρχει ένας αιώνιος Νόμος στη φύση, ο οποίος πάντα τείνει να εξισορροπεί τα αντίθετα και να επιφέρει τελική αρμονία. Χάρη σ' αυτόν τον νόμο της πνευματικής ανάπτυξης, που αντικαθιστά τη φυσική και την καθαρά διανοητική, θα μπορέσει η ανθρωπότητα να ελευθερωθεί από τους ψεύτικους θεούς της και να βρεθεί οριστικά – ΑΥΤΟ-ΛΥΤΡΩΜΕΝΗ».

~ **Blavatsky Theosophy Group UK** ~